

Kijken in het gelaat van de vrouw

Citation for published version (APA):

Verkerk, M. J. (2014). Kijken in het gelaat van de vrouw. *De Reformatie : Weekblad tot Ontwikkeling van het Gereformeerde Leven*, 89(16), 347-347.

Document status and date:

Gepubliceerd: 01/01/2014

Document Version:

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.tue.nl/taverne

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

openaccess@tue.nl

providing details and we will investigate your claim.

Kijken in het gelaat van de vrouw

TEKST: MAARTEN J. VERKERK, BIJZONDER HOOGLEERAAR AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN EN AAN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT ///



Een van de belangrijkste onderwerpen op onze synode is zonder meer de vrouw in het ambt. Velen wachten met spanning af of de synode iets gaat beslissen en zo ja wat. Het is een lastig onderwerp. Veel broeders en zusters zijn ervan overtuigd dat de Bijbel de vrouw in het ambt verbiedt. Anderen zijn ervan overtuigd dat de Bijbel het juist gebiedt. De tegenstellingen zijn groot. Maar juist rondom dit onderwerp is er iets vreemds aan de hand: een grote groep mannen praat over de toekomst van vrouwen in de kerk. Kan dat eigenlijk wel?

Om deze vraag te beantwoorden wil ik graag verwijzen naar de Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij heeft de zogenaamde 'filosofie van de Ander' ontwikkeld. Hij verwijst de westerse cultuur dat ze geen oog heeft voor 'de Ander' (die hij vanwege het belang van het begrip consequent met

een hoofdletter aanduidt). Ze probeert de Ander te beheersen, in een hokje te stoppen en naar haar eigen beeld te vormen. Maar zo raken we de Ander kwijt. Levinas stelt dat we de Ander alleen kunnen leren kennen als we hem of haar in het gelaat kijken. Daarbij gaat het niet om de kleur van de ogen of de vorm van de neus, maar in het gelaat zien we de naaktheid en de kwetsbaarheid. Dat gelaat roept het uit: 'Overweldig me niet.' Niet zomaar een roep, maar een ethisch appel. Zo is het de Ander die mij oproept mijn verantwoordelijkheid te nemen.

De synode bestaat uit mannen. Thuis kijken ze in het gelaat van hun eigen vrouw, maar op de synode is 'de' vrouw afwezig. Er is geen gelaat om in te kijken. Geen gelaat dat de mannenbroeders de opdracht geeft: 'Neem je verantwoordelijkheid.' Er is geen gelaat dat uitschreeuwt: 'Overweldig me niet.'

Geen gelaat dat zegt: 'Stop ermee om vrouwen te vormen naar het beeld van de man.' Of dat zegt: 'Zie, wij zijn geschapen naar het beeld van God. We willen God dienen. Ook in het ambt. Vol liefde en vol gaven.'

Het gelaat van de vrouw roept mannen op om vrouwen niet te 'overweldigen', maar echt de Ander te zien en zich door die Ander te laten gezeggen. Het zou goed zijn als de synode ook vrouwen zou ontvangen die met hun gaven de gemeente in het ambt willen dienen. En hen echt in het gelaat te kijken. Met een beetje creativiteit kunnen ze misschien ook nog meebeslissen.

Ons kerkelijk leven lijdt aan ernstige verstarring

Wij zijn benieuwd naar uw mening over bovenstaande stelling, ook in het licht van wat daar in dit nummer van *De Reformatie* over is geschreven! Wilt u reageren, gebruik dan mail, Twitter, Facebook of de website van *De Reformatie*: www.dereformatie.nl.

Het eerstvolgende nummer ontvangt u een dag later dan u gewend bent, dus niet op vrijdag 16 maar op zaterdag 17 mei. Dat is een gezamenlijk nummer met *Opbouw* dat gewijd is aan het onderzoek dat is uitgevoerd in de CGK, de NGK en de GKv naar huidig en naar gewenst diaconaat en wat daarvoor nodig is. Op 17 mei wordt aan de resultaten van dat onderzoek een symposium gewijd, vandaar de gewijzigde verschijningsdatum.

Ga voor proefnummers en abonnementen naar www.dereformatie.nl.